

## Workshops Dabar Ontmoetingsweekend 24 en 25 mei 2019

### Praktisch

De kinderclub: Praten over God en zo...	Marian Timmermans
Dichter bij tieners met Solid	Gerrit Verweij
Sfeervol animatiewerk	Olivier Oostelbos
Presenteer Dabar!	Roelof van der Rhee

### Persoonlijk

<i>Van doen... naar zijn</i>	<i>Nico van Splunter</i>
<i>Ik twijfel, dus ik geloof?!</i>	<i>Annemarie Foppen</i>
<i>Waar ben je vol van? (over de Heilige Geest)</i>	<i>Jan-Maarten Goedhart</i>

### Verdiepend

<i>Verborgene geheimen (over occultisme)</i>	<i>Wietske Noordzij</i>
<i>De grote theodiceevraag (over God en het lijden)</i>	<i>Anneke Timmerman</i>
<i>Weerstand tegen geloven</i>	<i>Arenda Haasnoot</i>
<i>Niet uitgepraat over Jezus</i>	<i>Sjaak van den Berg</i>

### Voor campingpastors

Ronde 1 - Aan de slag!	David Antes
Ronde 2 – Leve de campingdienst!	Henk Boerman

### Voor plaatselijke commissies

Ronde 1 - Vinger aan de pols vs betrokkenheid en vertrouwen	Gert van der Rhee
Ronde 2 – Leve de campingdienst!	Henk Boerman

Hieronder volgt een korte toelichting op de workshops zodat je je alvast kunt voorbereiden.

### 1. De Kinderclub; Praten over God en zo - Marian Timmermans

*Relaties aangaan en komen tot verdiepende gesprekken met kinderen*

Een kring mooie koppies die luisteren naar jouw verhaal, maar als jij een vraag stelt, zijn het steeds dezelfde kinderen die reageren. Wat zou er in het stille kind omgaan? Hoe creëren jullie zo'n klimaat dat *alle* kinderen hun vragen durven te stellen en elkaar ook beter leren kennen? Tijdens deze workshop ontdek je hoe ze allemaal kunt betrekken bij het geloofsgesprek op een laagdrempelige manier! Relaties aangaan is daarbij essentieel. Het doet er toe hoe jij met kinderen voor, tijdens en na de activiteiten omgaat. Vanuit je relatie met het kind word jij geloofwaardig in wat je zegt en doet. Je krijgt tools aangereikt hoe je ook buiten de activiteiten om, relaties kunt versterken.

### 2. De Tienerclub: Met Solid dichterbij!- Gerrit Verweij

*Aan de slag met tienerprogramma's*

Zomer 2019: de zon schijnt, de camping ontwaakt en jij en je team staan klaar om de tieners te ontvangen. Maar hoe bereid je je optimaal voor? En hoe verzorg je een TOP tienerclub? De Solid programma's van Youth for Christ helpen daar enorm bij. In deze actieve workshop ervaar je deze programma's en leer je hoe je deze optimaal inzet op de camping. Je krijgt tips en tricks en weet straks als geen ander hoe je een tienerclub geeft, waarbij je tieners echt bereikt.

## Workshops Dabar Ontmoetingsweekend 24 en 25 mei 2019

### 3. Sfeervol spelbegeleiding – Olivier Oostelbos

*Til je animatieprogramma naar een hoger level*

Iedereen kan wel een spel spelen of begeleiden, maar daarmee is het nog geen succes! Hoe zorg je er nou voor dat jouw deelnemers het echt gaaf vinden? Dat ze morgen weer terug komen? Dat jij aan het eind van de zomer fans hebt? Dat heeft alles te maken met de manier waarop jij je spel aanbiedt. Tijdens de workshop *sfeervol spelbegeleiden* krijg je eerst een voorbeeld van het allerleukste spel van de hele wereld. Vervolgens wordt er besproken waarom dit spel zo gaaf is en welk aandeel je daar zelf in hebt. Dan blijkt ineens dat je van elk spel het gaafste spel van de hele wereld kunt maken! Aansluitend krijgen de deelnemers de opdracht om in groepjes zelf een spel zo sfeervol mogelijk uit te voeren met de overige deelnemers. Lekker praktische workshop dus met veel spelen ;-)

### 4. Presenteer Dabar!- Roelof van der Rhee

*Als de aanwezigheid van Dabar vragen oproept*

Aanwezig, zichtbaar, professioneel. Zomaar wat termen die passen bij goed recreatiewerk. Als Dabarteam zijn we echter méér dan enkel een recreatieteam. We zetten in op relatie, willen met mensen in contact komen en gebruiken ons recreatiewerk als vehikel. Hoe presenteren we ons dan? Wat is de balans tussen een professioneel goed programma anderzijds en onze roeping en missie anderzijds? Hoe presenteren we het 'merk' Dabar op de camping? En hoe gaan we - van daaruit - met zaken die voorvallen om? In deze workshop gaan we hierover met elkaar in gesprek aan de hand van hele concrete situaties die zich voor kunnen doen op de camping.

### 5. Van Doen, naar Zijn – Nico van Splunter

*Van activiteit naar ontmoeting*

Wie aan Dabar denkt heeft waarschijnlijk veel mooie plaatjes in gedachten: Een zonnig grasveldje met volleyballende mensen, een tent vol met kinderen die aan het knippen en plakken zijn en genieten van heerlijke limonade, een spannende tieneractiviteit...een groep zingende mensen die op de Praise & Worship zijn afgekomen...

Misschien wordt dat beeld onbewust wel versterkt door veel kerken die evangeliseren. En evangeliseren is dan vooral er (zo af en toe) op uit trekken. Een actie hier, een activiteit daar. Niks mis mee natuurlijk. Maar kan het ook anders? Ik denk van wel.

In de workshop ontdekken jongeren wat er geleerd en ontdekt is in pioniersplek Geloven in Spangen. Een plek waarvan je zou kunnen zeggen dat daar het hele jaar door Dabar is. Daarin ligt de nadruk niet op het organiseren van zoveel mogelijk activiteiten, maar aan het bouwen aan zo veel (en vooral diep) mogelijke relaties. Niet het 'doen', maar het 'zijn' staat voorop. Dit betekent overigens niet dat er niets georganiseerd wordt. Maar het maakt je als team minder activiteitencommissie en er ontstaat er meer ruimte voor échte ontmoetingen. Hoe je dit praktisch handen en voeten kunt geven op een camping waar je 'slechts' twee weken aanwezig bent gaan we met elkaar ontdekken en verder uitwerken.

### 6. Ik twijfel, dus ik geloof?! – Annemarie Foppen

*Op gelijke voet met campinggasten*

Weet je alles zeker? Gefeliciteerd! Of ...ligt het zo simpel niet? Loop jezelf ook rond met best wat vragen? Mag/kan er ruimte zijn voor (geloofs)twijfel als je Dabar doet? Kunnen vragen waar jezelf mee worstelt ook openingen en gelijkwaardigheid opleveren in de contacten met campinggasten? Kun je iets leren van campinggasten? Hoe zij omgaan met levensvragen? Kun je samen op zoek gaan naar iets van God? Of raak je dan De Weg snel kwijt? Met deze vragen gaan we aan de slag in deze workshop.

## Workshops Dabar Ontmoetingsweekend 24 en 25 mei 2019

### 7. Waar ben je vol van? (en waar loop je op leeg)? – Jan-Maarten Goedhart

*Over de vervulling door de Heilige Geest*

In het Nieuwe Testament gaat missionaire activiteit bijna altijd gepaard met de vervulling door de Heilige Geest. Hierdoor worden gewone mensen een instrument in Gods hand. Hoe kunnen we ons zelf uitstrekken naar de vervulling met de Geest en waarom is dit nodig? Hoe zit het met de gaven van de Geest? En kunnen we de Geest ook tegen werken? Over deze vragen gaat dit seminar. We bespreken enkele belangrijke Bijbelgedeelten en delen ervaringsverhalen vanuit de Alpha-cursus en New Wine.

### 8. Verborgene geheimen – Wietske Noorland

*Over occultisme op de camping*

Er is een wereld die je niet ziet, maar die wel realiteit is. 'Wees nuchter en waakzaam; want uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw, op zoek naar wie hij zou kunnen verslinden' (1 Petr. 5:8). Vaak herken je echter deze brullende leeuw niet! Hij kan zich zelfs voordoen als een engel van het licht. Hoe kun je hem herkennen in deze tijd? Hoe krijgt hij mensen in zijn greep en bij God vandaan? En wat kun jij daaraan doen? In deze workshop leer je hoe je vormen van occultisme kunt herkennen en wat je in dat geval wel én beter niet kunt doen.

### 9. De grote theodiceevraag. – Anneke Timmerman

*Waar is jouw God in deze ellende?*

Zit je net lekker te knutselen, komt er een ouder binnen. 'Als God zo goed is, waarom is er dan zoveel ellende in de wereld?' Waarschijnlijk is de vraag iets anders verwoord en noemt degene die de vraag stelt een specifiek pijnpunt. (overlijden van een kind, natuurrampen, werkloosheid, onderdrukking of specifiek persoonlijk onrecht) Daar sta je dan met een veeg verf op je gezicht en je handen onder de lijm. Deze vraag kun je onmogelijk negeren, wellicht kan je de ouder de deur wijzen met de mededeling dat je druk bent. Maar dat dit geen goede oplossing is begrijp je al wel. En misschien heb je zelf wel dezelfde vraag waardoor deze inbreuk op je knutseluurtje je langer dan een paar minuten bezig gaat houden.

In deze workshop kijken we hoe dit onderwerp voorkomt in de Bijbel. We zullen nadenken hoe dit voor ons zelf helpend kan zijn wanneer we geconfronteerd worden met (de vraag naar het) lijden. Uiteraard zullen we nadenken over mogelijke reacties wanneer de vraag over het lijden gesteld wordt.

### 10. 'Weerstand om de geloven' - Arenda Haasnoot

*Wat zit daar achter?*

Weerstand om te geloven zijn al eeuwenlang overal aanwezig. Er zijn tijden waarin de kerk meer aanwezig kan zijn in de samenleving, maar ook tijden waarin het Evangelie zwaar onder druk staat. Inmiddels ben je in zo'n tijd beland. Het Evangelie is opnieuw een 'aanstoot', 'kletspraat' of ronduit belachelijk. En ja, hoe ga je hiermee om in je eigen persoonlijke geloofsleven. En verder: hoe ga je om met mensen die je hoopt te bereiken met het Evangelie tijdens de zomermaanden. Hoe kun je dit prachtige verlangen bewaren en versterken, juist als weerstanden groeien. Ook zijn er nogal wat verschillend tussen de generaties: de ouders zijn ronduit tegen het geloof, maar de kinderen zijn er onbekend mee, ze staan ervoor open. Hoe ga je om met kinderen die graag naar de activiteiten komen, maar belemmerd worden door hun ouders. In het kort de centrale vraag: hoe blijf je staande in een omgeving waar weerstanden groeien, en hoe blijf je de kracht van God ervaren, terwijl het uit de samenleving lijkt weg te stromen. Welkom in deze workshop!

## Workshops Dabar Ontmoetingsweekend 24 en 25 mei 2019

### 11. Niet uitgepraat over Jezus – Sjaak van den Berg

*Ik ga naar de camping en ik neem mee....*

Straks op de camping gaat het er natuurlijk om dat we het evangelie delen. Daar hoort ook bij dat we iets uitleggen over Jezus. Voor je het weet loop je daarin vast. Je denkt aan het kruis: hoe leg je dat goed uit? Moet je altijd beginnen over zonde en over het offer van Jezus? Maar, wat als je dat niet doet: ben je dan wel trouw aan het evangelie? In deze workshop denken we over die vragen na. We gaan daarvoor in gesprek met twee zeer betrouwbare getuigen van Jezus: Paulus en Johannes. Zij hebben veel geschreven over Jezus en zijn door de Geest gebruikt om anderen te inspireren om Jezus te gaan volgen. Als je hen goed leest zijn het ook heel creatieve getuigen. Er is een verrassende hoeveelheid aan beelden te vinden in hun teksten. Je wordt verrast door de manier waarop ze contextgevoelig over Jezus spreken. Wij kunnen leren van hun beeldspraak en van de manier waarop ze goed letten op hun hoorders. In de workshop denken we met behulp van hen na over de vraag: waarom is Jezus goed nieuws voor jouw campinggast?

### 12. Aan de slag! – David Antes

*Campingpastoraat.. Hoe doe jij dat?*

Je hebt je opgegeven als campingpastor, maar je vraagt je af: hoe nu verder? Samen met anderen die zich net als jij voor het eerst hebben opgegeven, maar ook met ervaren campingpastors, bespreek je in deze workshop je verwachtingen en de uitdagingen. Ook wissel je met elkaar ideeën uit hoe je jouw rol als campingpastor in kunt vullen. Denk hierbij aan vragen als:

- Wat voor persoon ben jij en welke invulling past bij jou als campingpastor?
- Wat zijn jouw verwachtingen en ideeën voor jouw eerste keer als campingpastor? Wat zijn de ervaringen van andere campingpastors na hun eerste jaar en hoe kijken zij hierop terug?
- Wat zijn jouw ideeën over hoe snel je deelt over jouw eigen geloofservaringen?
- Wil je activiteiten organiseren voor een groep of wil je je focussen op de individuele gesprekken?
- Hoe verdeel je je tijd? Hoeveel momenten op de dag ben je 'actief' en wanneer en hoe pak je je rust?
- Hoe behoud/leg je tijdens de week je 'lijntje met God'?
- Welke gouden tip hebben je collega-campingpastors voor jou om mee te nemen deze zomer?

Deze workshop gaat je helpen om straks met een rugzak vol ervaringen en ideeën aan de slag te gaan!

### 13. Vinger aan de pols versus betrokkenheid en vertrouwen- Gert van der Rhee

*De plaatselijke commissie en het Dabarteam*

Dabarwerk vraagt verantwoordelijkheid en commitment van teams en deelnemers. Als commissies voelen we die verantwoordelijkheid ook en houden we (wellicht) graag een vingers aan de pols bij het team op de camping. Maar hoe doen we dat? Hoe geven we een team enerzijds een gevoel van betrokkenheid en vertrouwen, maar bewaken we tegelijk het proces en houden we die vinger aan de pols? Wat zijn do's en dont's? Hoe voorkomen we dat we, ondanks onze goede bedoelingen, op onze teams overkomen als een controlerend, bemoeizuchtig orgaan? In deze workshop denken we na over ons balanceren op dit - soms dunne - koord. We wisselen tips en tools uit voor een constructieve samenwerking met onze Dabarteam.

## Workshops Dabar Ontmoetingsweekend 24 en 25 mei 2019

### **14. Leve de campingdienst! – Henk Boerman**

*Waarom doen we dit eigenlijk?*

Op veel campings worden op de zondagen campingdiensten/samenkomsten georganiseerd door Dabar. Het is een enorme uitdaging om deze zo vorm te geven dat veel campinggasten komen en de inhoud op een goede manier kunnen meemaken. De IZB is betrokken bij veel initiatieven die gericht zijn op de vorming van nieuwe geloofsgemeenschappen. Dit zijn de zogenaamde pioniersplekken. Op deze plekken worden samenkomsten op verschillende manieren vormgegeven. Tijdens deze workshop worden de geleerde lessen van de afgelopen jaren gedeeld en gaan we in gesprek over:

- Hoe kan je mensen welkom heten en gastvrijheid vormgeven?
- Op welke manier kan je mensen betrekken bij de inhoud van een samenkomst?
- Wat beoog je met elkaar als team, plaatselijke commissie, voorganger met de samenkomst?