

A close-up photograph of a fountain pen nib, likely a Corona brand, resting on a sheet of white lined paper. The nib is positioned diagonally, pointing towards the bottom left. A blue ink heart has been drawn on the paper, with the pen nib currently at the bottom right point of the heart. The word 'focus' is written in a white, cursive script font with a blue outline, positioned above the pen nib.

focus

FOCUS BLOK 2

CORONA-AANVULLING GESPREK 4

EEN BRIEF VAN JEZUS

Aanvulling op het gespreksmateriaal

Deze aanvulling is bedoeld voor kringen en mensen die in de context van de corona-crisis het materiaal van het Focustraject willen blijven gebruiken. In principe is het oorspronkelijke materiaal nog steeds goed bruikbaar. Liederen, gebedstips, filmpjes en de onderdelen 'Verhalen Delen' blijven te gebruiken. In aanvulling daarop staan hier een aantal gespreksvragen en bewegingsoefeningen die wat meer passen in de huidige omstandigheden. Je kunt deze gebruiken als vervanging van óf aanvulling op die onderdelen in het Focus Werkboek. We laten je daar graag vrij in.



In aanvulling op het onderdeel 'Bijbelstudie' (pag. 80-82)

1. Paulus schrijft dat de gemeente een aanbevelingsbrief is van Christus. Welk getuigenis gaat er uit van jullie gemeente? Denk daarbij terug aan de tijden vóór de crisis, maar ook aan nu. Zijn er manieren waarop de Geest nog steeds de gemeente gebruikt om anderen op God te wijzen? Probeer zelf of met elkaar te bedenken hoe je, ook nu, als kerk Christus kunt aanbevelen.
2. In deze tijd missen we het om naar de kerk te kunnen. Soms zijn we bang dat de kerk nu haar waarde of kracht verliest, omdat ze minder zichtbaar lijkt te zijn. Wat betekent het dat Paulus schrijft dat onze bekwaamheid uit God is?
3. Gelukkig zijn we niet alleen kerk als we samen zijn, maar ook als we als gemeente verspreid zijn. Misschien is dat op dit moment wel het meest zichtbare deel van de kerk! Dat betekent dat ook jij een brief bent. Een aanbevelingsbrief waarin de Geest aan de mensen om je heen getuigt van wie God is. Heb je jezelf wel eens zo beschouwd?
4. Wat zien mensen aan jou van God, denk je, als ze jou in hun leven meemaken? Denk niet alleen aan dat wat je zégt, maar ook aan dat wat je doet, of hoe je over zou kunnen komen.



In aanvulling op het onderdeel 'In beweging' (pag. 83)

1. Bedenk hoe je vóór de coronacrisis probeerde zichtbaar te zijn als christen. Is dat nog steeds mogelijk vanuit huis? Of kun je andere manieren bedenken waarop je je geloof kunt uiten?
2. Schrijf zelf een letterlijke brief waarin je God aanbeveelt aan anderen. Beantwoord in die brief de vraag: Waarom geloof jij in God, en waarom gun je dat ook aan een ander? Dit helpt je om te bedenken wat het geloof voor jou betekent en om dat woorden te geven. Ga er goed voor zitten. Je hoeft hem niet op te sturen, al mag dat natuurlijk wel!
3. Het is best mogelijk dat er inmiddels een eind van de corona-crisis in zicht komt. Hoe kun je een brief van Christus zijn nu alles voorbij is? Bedenk zelf, of met je gezin of je kring, hoe jullie kunnen helpen. Denk aan families in rouw, alleenstaanden waarvan de partner is weggefallen, vermoeid zorgpersoneel of ouders die hun gezin draaiend hebben gehouden. Wellicht kun je iets voor hen doen!
4. Dit was het laatste focusgesprek van dit blok voor de zomer. Ga je op vakantie? Lees dan in het gewone kringboek een paar goede tips hoe je ook daar vorm kunt geven aan je geloof!