

# Vuur

## BINNENKOMEN

Neem een moment in gedachten waarbij je getroost werd bij een vuur.

Neem een moment in gedachten waarbij je bang was voor het vuur.

Neem een moment in gedachten waarbij je onder de indruk was van de kracht van vuur.

## LUISTEREN

*'Ik doop u wel met water, maar Hij komt Die sterker is dan ik, bij Wie ik niet waard ben de riem van Zijn sandalen los te maken. Hij zal u dopen met de Heilige Geest en met vuur.' [Lukas 3:16]*

Waarom legt Johannes de Doper zo'n nadruk op Degene die na hem komt en Die zal dopen met vuur? Johannes' doop tot bekering gebeurde met water. Water wast en maakt schoon. Het neemt het vuil en stof van de buitenkant weg. Maar het verandert niet de binnenkant. Het maakt een ding niet iets anders. Vuur daarentegen laat voorwerpen smelten, het hervormt en reconstrueert.

Toen de Heilige Geest werd uitgestort vanuit de hemel, zo wordt ons verteld, verschenen er op de aanwezigen tongen als van vuur.

Het vuur van de Heilige Geest komt naar ons toe om ons te herscheppen. Alleen Jezus kan ons deze doop brengen. Jezus zendt de Heilige Geest om ons nieuw te maken. Terwijl we heel begrijpelijk getrokken worden naar de warmte van het vuur van zijn liefde, deinzen we ervoor terug om te worden herschapen in zijn smeltoven.

## ANTWOORDEN

Op welke manier kan het vuur van de Heilige Geest jou herscheppen?

Als jij de vijf namen voor God benoemt, laat de waarheid, dat het vuur van de Geest een verandering kan brengen in hen die alleen mogelijk is vanwege God, jouw hoop ontsteken.

## BIDDEN

Kom Heilige Geest ... herschep mij en degenen die ik aan U opdraag met het vuur van Uw liefde.

IN UW NATUUR  
EEUWIGE GOD

WIL IK MIJN NATUUR  
LEREN KENNEN.

EN WAT IS MIJN NATUUR,  
GRENZELOZE LIEFDE?

HET IS VUUR

WANT U BENT NIETS MINDER  
DAN EEN VUUR VAN LIEFDE.

EN U HEBT DE MENSHEID  
EEN DEEL VAN DEZE NATUUR  
GEGEVEN.

WANT DOOR HET VUUR VAN LIEFDE  
HEBT U ONS GESCHAPEN

[Catherina van Siena]