



COMPANY OF PREACHERS #8

November 2021

In dit nummer: een interview met Ds. Geert van Meijeren, gesprek met collega Dr. Arjan Markus, preken in onrustige tijden, reflectie van een speechwriter, zorg voor de ziel en diverse andere zaken.

1. BLIKVERRUIMER. INTERVIEW MET GEERT VAN MEIJEREN

Elke keer als Koos en ik een pastorie bezoeken, ergens in het land, en een collega spreken, rijden we vrolijk naar huis, en op een bepaalde manier *impressed*. Elke keer ontmoeten we een levend mens, staand midden in de tijd en midden in de lokale context. Met geloof en interesse, met vragen en toewijding. Op een maandagmiddag reden we naar 's Graveland, naar collega ds. Geert van Meijeren. Daar gebeurde het weer, die fascinatie en onze vrolijkheid. We spraken over zijn liefde voor de traditie van de kerk, over de ruimte ervan en de schoonheid, maar ook over de pijn van afbraak. En we spraken over creativiteit en nieuw initiatief. Fascinerend toch, een predikant die in een pastorie woont waar de pruikenkamer nog aanwijsbaar is, een huis dat traditie uitademt en continuïteit. Als predikant kun je dat koesteren en liefhebben en tegelijkertijd een training 'Blikverruimers' volgen bij Talitha Muusse en zin hebben om de kracht van de geloofstraditie te ontsluiten voor tijdgenoten.

Lees hier [het interview](#).



2. VRAGEN ZAAIEN. GESPREK MET ARJAN MARKUS

Collega dr. Arjan Markus heeft, net als vele anderen collega's, zeer regelmatig trouwdiensten waarin de kerk gevuld is met een grote diversiteit aan mensen. Het is een homiletische situatie die van oudsher veel aandacht heeft gekregen: De 'Kasualpredigt'. Een collega zei me eens: 'Een goede rouwdienst in ons dorp heeft meer kracht dan menige missionaire actie'. Als je als dorpsgenoot in de kerk hoort hoe we omgaan met mensen, als je de stijl en de hoop proeft, maar ook de ruimte en de kracht, dan vinden die woorden hun weg. Zo is het ook met trouwdiensten. In een interview reflecteert Arjan op de preekstijl die bij hem ontstaat tijdens deze diensten. In het stuk valt me de openheid op en de ontspanning, het dialogische en de humor. Mooie typering: 'In een preek kun je ook *de goede vragen zaaien*'.

Lees hier [het artikel](#).



3. PREKEN IN ONRUSTIGE TIJDEN. TERUGBLIK EN REFLECTIE.

Bij de trainingen van Areopagus vragen we collega's om een preek voor te leggen en in bespreking te geven. Elke keer heb ik daar respect voor en voelen we de noodzaak van prudentie op die momenten. Je bent kwetsbaar als je preekt, en zeker de blik van collega's is vaak kritisch. Tegelijkertijd is dat een houding van geestelijk volwassenheid en professionaliteit: het vermogen tot zelf-kritiek, een analytisch perspectief ontwikkelen op je eigen preken, en leren van fouten. *Fair enough*, laten we dat ook zelf doen. In deze twee bijdragen doen we twee dingen. We zoeken naar

collegailiteit en het honoreren van intenties en we benoemen de leerpunten die wij zelf de afgelopen weken geleerd hebben.

Lees hier [onze terugblik](#).

We verwerken die leerpunten vervolgens in een bredere homiletische reflectie.

Lees hier ['Preken in onrustige tijden'](#).

Spreeken in gepolariseerde tijden heeft risico's. Zwijgen ook. Wanneer doe je het één en wanneer doe je het ander, en waarom en hoe? We leggen die vragen voor aan collega's, omdat een ieder die preekt, ook op lokaal en gemeentelijk niveau, te maken heeft met deze dilemma's, met deze communicatieve, culturele en theologische vragen. Het is ook een stuk om een punt te zetten achter een preek. Er komt steeds weer een nieuwe zondag, en een nieuwe noodzaak om de goede woorden te vinden. Misschien dat onze woorden rijper en preciezer worden doordat we zelfkritisch durven te reflecteren?



4. OPHEF. REFLECTIE VAN EEN SPEECHWRITER

Een van de vaste onderdelen van de reflectie bij Areopagus is dat we graag niet-theologen vragen om mee te denken over prediking. We organiseren regelmatig 'Tafels', waarin we kritische, loyale stemmen aan het woord laten over hun observaties aangaande prediking en predikers. We vroegen Jan Sonneveld, speechwriter en trainer, (en al eerder betrokken bij onze cursussen), om vanuit zijn perspectief mee te kijken naar de katalyserende dynamiek die rond toespraken en preken kunnen ontstaan. Wat ziet hij? Wat voor soort suggesties zou hij willen geven aan predikanten? Immers, zowel predikanten als ministers of andere leidinggevenden (en dus ook hun speechwriters) voeren regelmatig het woord in delicate situaties. Momenten waarin het gaat om de juiste woorden. Niet om ontwijkende woorden, maar om precieze en goede woorden. Waar moet je dan volgens hem op letten? Mooie manier om een deskundige te betrekken in de klus van het 'leidinggeven in toespraken', *by speech*. Wat ik schitterend vind aan zijn stuk

is dat ook in de ophef een bepaald appèl kan zitten, waar je goed naar moet luisteren. Dus ophef hoeft niet te leiden tot een defensieve reactie of juist een tegenaanval, het is juist ook een luisteroefening. Die 'undefended houding' zoeken we.

Lees hier ['de preek, de ophef en de Ander'](#)



5. ZORG VOOR DE ZIEL

Dr. Arjan Plaisier hield een lezing voor collega's in Rotterdam., over de zorg voor je ziel, waarin hij ook enkele 'doodgravers van de ziel' benoemde. Die kun je maar beter scherp in de gaten houden. De predikant van morgen, concludeert hij, is een predikant die het geloof beoefent, als een waarachtige amateur. We publiceren Arjans betoog [hier](#), met dank dat hij de tekst ter beschikking stelde.



6. ALLERLEI

Ik ben bezig met de afronding van ons homiletisch werkboek: 'Preken voor tijdgenoten. De dialoog, de dans en het duel'. In het voorjaar, als we het leven ontvangen, zal het boek verschijnen bij KokBoekencentrum. Daarna zullen er verschillende cursussen vanuit het boek gegeven worden, zowel voor collega's, maar ook voor teams uit gemeentes (een thema van de predikant, een missionair ouderling, een jeugdouderling en een ouderling pastoraat), om samen in gesprek te gaan over prediking in de eigen context.

We zullen ons als Areopagus explicieter gaan richten op missionaire prediking, 'preken voor tijdgenoten' zoals wij dat noemen. Daarover later meer.

Kerst

We kondigen alvast aan dat Areopagus een preekschets n.a.v. Johannes 1 ter beschikking zal stellen voor Kerst, geschreven door Jeroen Hagendijk (Willige-Langerak).

Intrede

IZB-collega en Focustrajectbegeleider Nienke de Ronde werd op 21 november bevestigd als predikant in Pijnacker (wijkgemeente De Acker). We verwelkomen haar in de Company of Preachers en wensen haar een gezegende bediening in de kerk.

Vacature

IZB Impact zoekt een pionier in Rotterdam-Zuid: [Vacature missionair werker: Weet jij je geroepen?](#)



**Collegiale en amicale groet,
Mede namens Paul Visser en het hele Team Areopagus
Kees van Ekris**
(programmaleider IZB-Areopagus)

Elke maand schrijf ik je graag enkele losse flarden over waar ik me als programmaleider van Areopagus mee bezighoudt en wat we organiseren. Een platform ook om elkaar te inspireren, met literatuur-, film- en podcasttips, met suggesties over theologie, commentaren, *Neuerscheinungen*, homiletiek en cultuur. Hopelijk allemaal ten dienste van de preek van komende zondag. Een platform, ook om je te attenderen op studiedagen, bijeenkomsten en cursussen. Het is een maandelijks AreopagusMagazine, maar dan korter. Heb je zelf een lees-, kijk- of luistertip, deel het via mij met andere collega's (cma.vanekris@izb.nl).