



- **Welkom**

Inventariseren specifieke gebedspunten

- **Stilte**

Aansteken van een kaars. Met het aansteken van deze kaars bidden we om het licht van Christus en het vuur van de Geest, die ons woorden in het hart legt om biddend uit te spreken.

- **Bemoediging**

Voorganger: "Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid, en nooit het werk van zijn hand loslaat."

Allen: Amen

- **Openingsgebed**

- **Lied** (denk aan liederen 192 t/m 205 uit de bundel Weerklank.)

- **Schriftlezing**

Psalm passend bij het thema

(Psalmen die gelezen kunnen worden zijn Psalm 25, 33, 42-43, 47, 65, 67, 85, 87, 95-98.

Bijbellezing zoals aangegeven in het dagboek van Thy Kingdom Come

- **Intermezzo**

Passende muziek, waarbij u persoonlijk stil kunt zijn, de Bijbelgedeelten kunt overdenken en bidden voor de vijf mensen in je naaste omgeving

- **Gedicht**

- **Gebedsronde**

- **Lied Gebed om zegen**

Zegen ons Algoede / neem ons in uw hoede

En verhef uw aangezicht / over ons en geef ons licht

Stort op onze bede / in ons hart uw vrede

En vervul ons met de kracht / van uw Geest, bij dag en nacht

Amen, amen, amen / Dat wij niet beschamen

Jezus Christus onze Heer. / Amen, God, uw naam ter eer.

- **Heenzending en zegen**

Voorganger: De God nu van de hoop moge u vervullen met alle blijdschap en vrede in het geloven, opdat u overvloedig bent in de hoop, door de kracht van de Heilige Geest.

Allen: Amen.