

Garantie

BINNENKOMEN

Wat is uw diepste hoop?

Wat is uw stelligste zekerheid?

LUISTEREN

Want ook wij, die in deze tent zijn, zuchten terwijl we het zwaar te verduren hebben; wij willen immers niet ontkleed, maar overkleed worden, zodat het sterfelijke door het leven wordt verslonden. Hij nu Die ons hiervoor heeft gereedgemaakt, is God, Die ons ook het onderpand van de Geest gegeven heeft. [2 Korinthe 5:4-5]

De gave van de Heilige Geest is een belofte, een vooruitblik op wat zal komen. Het beeld is ontleend aan het dagelijks leven in de eerste eeuw, waar de belofte om iets te betalen benadrukt werd door het doen van een aanbetaling. De aanbetaling was een tastbare verzekering van het voornemen - het volledige bedrag is beloofd, deze belofte zal worden ingelost. Het is gegarandeerd.

De Geest is de eerste aanbetaling van de toekomstige belofte - op een dag zullen we de volle aanwezigheid van God kennen. Tot die tijd is het Gods aanwezigheid bij ons in zijn Geest die ons bemoedigt en verzekert van Gods trouw.

ANTWOORDEN

Neem de tijd om de aanwezigheid van de Geest op te sporen in jou en om jou heen. Benoem je vijf vrienden voor God, bid dat de Geest een werk in hen begint dat Hij tot voltooiing zal brengen.

BIDDEN

Kom Heilige Geest en schep in ons een verlangen, een verwachting en een hoop op de volheid van Uw aanwezigheid.

LAAT NIETS JE VERSTOREN,

LAAT NIETS JE VERONTRUSTEN,

ALLE DINGEN GAAN VOORBIJ:

GOD VERANDERT NOOIT.

GEDULD VERKRIJGT ALLE DINGEN

WIE GOD HEEFT, KOMT NIETS TEKORT.

GOD ALLEEN VOLDOET.

[Teresa van Avila]