



Filosofische apostelen ★★★★★

Erik Meganck is filosoof en theoloog. In dit vlotte en virtuoze pleidooi voert hij 'twaalf filosofische apostelen' op. Via een bespreking van hun ideeën over godsdienst en theologie betoogt Meganck dat er in het (post)moderne denken nog altijd volop ruimte is voor God, in tegenstelling tot wat door 'platte atheïsten' wordt beweerd.

Dat spreekt niet vanzelf want de filosofen die Meganck kiest, staan bekend om hun godsdienstkritiek. Nietzsche is daarbij de meest voor de hand liggende naam. Hij wordt vergezeld door onder meer Marx, Kierkegaard, Wittgenstein en Heidegger. Op sommige momenten is de bespreking van deze denkers een tikje complex. Een redelijke voor kennis van de geschiedenis van de filosofie is geen overbodige luxe.

In zijn slotreflectie stelt Meganck het failliet van de traditionele metafysica vast en pleit hij voor een nieuwe plek voor God als opening in elke poging tot filosofisch en theologisch systeemdenken. Dat impliceert niet alleen een verlies aan (schijn)zekerheid,

maar ook een weg waarlangs hoop en vertrouwen kunnen terugkeren. *Martijn van Leerdam*

Erik Meganck, **Religieus atheïsme. (Post)moderne filosofen over God en godsdienst**, Damon, Eindhoven 2021, 256 p. € 24,90



Uitmuntend boek over belangrijkste christelijke thema's ★★★★★

Dit boekje kenmerkt zich door een glasheldere schrijfstijl, uitstekende en verrassende voorbeelden, maar vooral ook door de knappe wijze waarop Labooy de belangrijkste geloofsthema's weet uit te leggen zonder dat het simplistisch wordt. Het is bijbels-theologisch verantwoord, hij heeft aandacht voor de (klassieke) theologie, maar ook voor hedendaagse wetenschappelijke inzichten. Daarnaast is het persoonlijk en spiritueel.

Het boekje is te gebruiken bij kringwerk en als vervanging van of vervolg op een Alphacursus. Ik gebruik het zelf voor belijdeniscatechese aan een echtpaar, waarvan de man herintreder is en de vrouw niet met het geloof is opgevoed. Zij zijn allebei laaiend enthousiast over dit boekje. Dat zal ook te maken hebben met het feit dat Labooy zelf een niet-gelovige achtergrond heeft en later tot geloof kwam. Hij begrijpt hen, zeggen ze. Van hen moest ik de maximale score geven. Bij dezen dus! *Kees van den Berg*

Guus Labooy, **Christelijk geloof voor eeuwige beginners**, KokBoekencentrum, Utrecht 2021, 126 p. € 14,99

Alomvattend geluk ★★★★★



Wat is geluk? Over deze vraag schreef Willem Maarten Dekker, predikant in Waddinxveen, een dun, leesbaar boekje met een grote pretentie: een theologische en filosofische verkenning van het streven naar geluk. Die pretentie heeft hij waargemaakt. Dekker schrijft alomvattend over geluk.

Gelukkig zijn is voor hem meer dan vrede hebben met je lot. Geluk staat bij hem zeker niet alleen in het teken van de eeuwigheid. In het 'gewone' leven op aarde ben je gelukkig. Je bent immers niet voor niets geschapen.

Maar Dekker laat het hier niet bij. Geluk heeft ook met God, met Jezus te maken. Geluk is ook dat wij iedere dag opnieuw mogen beginnen omdat het Pasen is geweest. Geluk zit 'm in de kleine dingen. Het zit niet in de voortdurende uitdaging van jezelf, zoals parachutespringen of bungeejumpen. Nee, het vindt zijn vervulling in de ontmoeting met de (A)nder. Geluk beleef je samen.

Aan het eind lijkt het toch iets van een zelfhulpboek te worden wanneer Dekker tien, overigens zeer bruikbare, tips geeft voor een beter leven. 'Het ware geluk, de aardse zaligheid heeft iets van een toeval, van iets dat je overkomt. (...) Het geluk is de ervaring dat Góð het lot is.' *Jan-Willem Leurgans*

Willem Maarten Dekker, **Domweg gelukkig. Een theologische en filosofische verkenning over het streven naar geluk**. Uitgeverij Groen, Heerenvveen 2021, 135 p., € 14,99