

BIJBELSTUDIE VOOR TIENERS*



* Kijk voor de handleiding
en benodigde materialen op
izb.nl/uw-koninkrijk-kome

INTRODUCTIE

Meer van Gods aanwezigheid

In je eigen leven of in je omgeving zijn allerlei situaties die wel wat meer van Gods aanwezigheid kunnen gebruiken.

- A. Aan welke situaties in je eigen leven denk je dan? Noem er een paar.
- B. Aan welke andere mensen (of groepen mensen) denk je dan? Noem er opnieuw een paar.



BIJBELSTUDIE

Op korte termijn?

Daar sta je dan: Jezus is opgestaan uit de dood en Hij verschijnt in levenden lijve aan jou en Zijn andere vrienden. Hij praat met jullie over het koninkrijk van God. 'Wow!', denk je, 'Dat koninkrijk zal nu wel snel komen!' Weet je wat, laten we het gelijk maar vragen: 'Gaaf u dat koninkrijk op korte termijn realiseren?' Jezus' antwoord is... verrassend. Lees erover in onderstaand bijbelgedeelte.

Handelingen 1:6-14

⁶ Zij die daar bijeen waren, vroegen Hem: 'Heer, gaat U dan binnen afzienbare tijd het koningschap over Israël herstellen?' ⁷ Hij antwoordde: 'Het is niet aan jullie om te weten wat de Vader in zijn macht heeft vastgesteld over de tijd en het ogenblik waarop deze gebeurtenissen zullen plaatsvinden. ⁸ Maar wanneer de heilige Geest over jullie komt, zullen jullie kracht ontvangen om mijn getuigen te zijn in Jeruzalem, in heel Judea en Samaria, tot aan de uiteinden van de aarde.'

⁹ Toen Hij dit gezegd had, werd Hij voor hun ogen omhooggeheven en opgenomen in een wolk, zodat ze Hem niet meer zagen. ¹⁰ Terwijl Hij zo van hen wegging en zij nog steeds naar de hemel staarden, stonden er opeens twee mannen in witte gewaden bij hen. ¹¹ Ze zeiden: 'Galileeërs, wat staan jullie naar de hemel te kijken? Deze Jezus, die uit jullie midden in de hemel is opgenomen, zal op dezelfde wijze terugkomen als jullie Hem naar de hemel hebben zien gaan.'

¹² Daarop keerden de apostelen van de Olijfberg terug naar Jeruzalem. Deze berg ligt vlak bij de stad, op een sabbatsreis afstand. ¹³ Toen ze in de stad waren aangekomen, gingen ze naar het bovenvertrek waar ze verblijf hielden: Petrus en Johannes, Jakobus en Andreas, Filippus en Tomas, Bartolomeüs en Matteüs, Jakobus, de zoon van Alfeüs, en Simon de Zeloot en Judas, de zoon van Jakobus. ¹⁴ Eensgezind wijdden ze zich aan het gebed, samen met de vrouwen en met Maria, de moeder van Jezus, en met zijn broers.



1

Om samen te bespreken

In dit gedeelte gaat het natuurlijk vooral over Jezus. Maar het gaat óók over de discipelen, misschien wel méér dan ze hadden verwacht. Ze doen en zeggen dingen – wel of niet. Of ze moeten dingen (niet) doen.

- A. Zet dat, om grip te krijgen op het gedeelte, op een rij (2e kolom). Een paar dingen zijn al ingevuld.
- B. Zet in de derde kolom (door middel van een kruisje) of je dit herkent in je eigen leven.
- C. Als je dit herkent, geef dan aan of je dit als 'lastig', 'mooi' of 'neutraal' ervaart.

Wat ze wel/niet (moeten) doen	Herkenbaar?	Lastig	Neutraal	Mooi
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				

2

De discipelen (leerlingen) vragen of Jezus binnen afzienbare tijd het koningschap over Israël zal herstellen. Ze krijgen als antwoord dat ze de heilige Geest zullen ontvangen en dat ze zijn getuigen moeten zijn. Hoe zal dit antwoord op hen zijn overgekomen? Kies bijvoorbeeld uit

verrassend / teleurstellend / verwarrend / hoopvol

Wat merk je daarvan in dit gedeelte?

3

Wat heeft dit gedeelte jou te zeggen als je denkt aan de situaties die je bij de introductie hebt genoemd?

4

De geschiedenis eindigt met gebed. Zet hieronder de namen van vijf mensen voor wie je de komende weken wilt bidden:

1	
2	
3	
4	
5	



VERWERKING

Als de Geest in je woont...

De Heilige Geest is God die wil wonen en werken in jou. Hij wil erbij zijn en wil je leiden in alle omstandigheden van het leven. Hoe bijvoorbeeld? Kijk naar onderstaande situaties... het zou jou zomaar kunnen overkomen.

Trek vanuit elke situatie (linker kolom) een lijn naar één van de uitspraken in de rechter kolom. Daar vind je op welke manieren de Heilige Geest je wil leiden en je nabij wil zijn.

Profiel zus, profiel zo... **wat moet ik kiezen?** En wat wil ik later gaan doen? Wat is Gods wil hierin?

Oei, dat had ik echt niet mogen zeggen... Hoe moet ik dit **goedmaken?**

Je bent blijven zitten. Je hebt problemen thuis... Eigenlijk weet je niet goed **hoe je verder moet.**

Leuk is anders! Je wordt altijd **belachelijk gemaakt** om je geloof als je na het voetballen in de kleedkamer bent.

'Jezus overwinnaar!' Je kunt dat nummer wel **blijven luisteren!**

Je **verlangt ernaar** dat die ene vriend(in) Jezus leert kennen.

Waarom lukt het je nou niet om het goede te doen en te denken...? Je wilt het zó graag **beter doen.**

Nu je regelmatig in **de Bijbel leest**, ontdek je eigenlijk steeds meer over wie Jezus is.

Je wilt het heel graag, maar je weet gewoon niet hoe het moet. Hoe kun je nu aan anderen **laten zien** wie Jezus is?

Je ziet er tegenop een klasgenoot weer te ontmoeten. Hij/zij heeft over je geroddeld (en het is écht niet waar wat ze beweren) en **nu moet je toch** met hem/haar aan een opdracht werken

Bijvoorbeeld

De Geest wordt erbij geroepen als je het moeilijk hebt.

De Geest als de Trooster.

De Geest is altijd bij je. Je staat er niet alleen voor.

De Geest is als een goede gids die je de weg wijst.

De Geest baant een weg, zelf als het erop lijkt dat je pas onbegaanbaar is.

De Geest bewaart je ervoor dat de boze je te sterk af is.

De Geest verlicht je verstand en zal je laten zien wat Gods wil is.

De Geest helpt je om God te verheerlijken.

De Geest geeft je woorden om te bidden.

De Geest vestigt je aandacht op Jezus, zodat je er zin in krijgt om Hem te volgen.

De Geest doet er alles aan om je bij Jezus te brengen.

De Geest rust je toe om te spreken over of om te laten zien wie Jezus is.

De Geest geeft cadeaus (vruchten), zoals zelfbeheersing en zachtmoedigheid.

De Geest geeft cadeaus (vruchten) zoals vrede en liefde



Dit tienermateriaal wordt u aangeboden
in samenwerking met de HGJB

hgjb