

Woorden

BINNENKOMEN

De Geest is de Woord-gevende-Geest, gezonden tot ons zodat we leven gevende woorden zullen horen en spreken.

Alleen door het toedoen van de Heilige Geest kunnen we uitroepen: 'Abba Vader' en 'Jezus is Heer'. Alleen vanwege de Geest is de weg voor ons geopend om te luisteren naar en te spreken tot God. Het is de Geest die ons in staat stelt om doeltreffend te getuigen van Jezus.

LUISTEREN

En zij werden allen vervuld met de Heilige Geest en begonnen te spreken in andere talen, zoals de Geest hun gaf uit te spreken. [Handelingen 2:4]

Het evangelie is een communicatief gebeuren. Er kan alleen op gereageerd worden als het verkondigd wordt. En het kan alleen verkondigd worden als God getuigen heeft gezonden en deze heeft toegerust. Er moet nieuws gebracht worden en een belangrijke manier waarop het gebracht wordt is door te spreken. De Geest inspireert niet tot algemeenheden en slogans, maar door de Heilige Geest spreken we een taal, een dialect. Als de Geest wordt uitgestort, verkondigen de getuigen het goede nieuws letterlijk in de talen van het volk. Dit is het wonder - iedereen hoort het goede nieuws in hun eigen taal.

ANTWOORDEN

Ben je bereid erop te vertrouwen dat de Heilige Geest jou in staat stelt te spreken oer het goede nieuws op een manier die anderen kunnen begrijpen? Wanneer je de namen van je vijf vrienden uitspreekt, bid dan dat ze God horen die hun naam uitspreekt.

BIDDEN

Kom Heilige Geest, geef ons woorden om over Uw liefde te vertellen, opdat allen Uw stem mogen horen hen in liefde oproepend.

*O God, ons ware Leven, in wie
en door wie alle dingen leven,
U beveelt ons U te zoeken, en bent
klaar om gevonden te worden;
U vraagt ons te kloppen,
en opent de deur als we dat doen.
U te kennen is leven, U te dienen is
vrijheid, van U te genieten is een koninkrijk,
U te loven is de vreugde en het geluk
van de ziel. Ik prijs, en zegen, en
aanbid U, ik aanbid U, ik verbeerlijk
U, ik dank U voor Uw
grote glorie. Ik smeeek U nederig
om bij mij te blijven, om in mij te regeren,
om mijn hart te maken tot een heilige
tempel, een geschikte verblijfplaats voor Uw
Goddelijke Majesteit.
O, U, Maker en Bewaker van alle
dingen, zichtbaar en onzichtbaar! Blijf,
ik smeeek U, ik die het werk ben
van Uw eigen handen, die vertrouwt op
Uw genade alleen voor veiligheid en
bescherming. Bescherm mij met de
kracht van Uw genade, hier en op
alle plaatsen, nu en te allen tijde,
voor altijd. Amen.*

[Augustinus van Hippo]