



focus

FOCUS BLOK 5

CORONA-AANVULLING GESPREK 1

KOMST

Aanvulling op het gespreksmateriaal

Deze aanvulling is bedoeld voor kringen en mensen die in de context van de corona-crisis het materiaal van het Focusraject willen blijven gebruiken. In principe is het oorspronkelijke materiaal nog steeds goed bruikbaar. Liederen, gebedstips, filmpjes en de onderdelen 'Verhalen Delen' blijven te gebruiken. In aanvulling daarop staan hier een aantal gespreksvragen en bewegingsoefeningen die wat meer passen in de huidige omstandigheden. Je kunt deze gebruiken als vervanging van óf aanvulling op die onderdelen in het Focus Werkboek. We laten je daar graag vrij in.

Het eerste gesprek van Blok 5 over de Komst van het Koninkrijk, bevat qua thema en uitwerking al meerdere momenten waarop een relatie gelegd kan worden met de huidige crisissituatie. Door de wereldwijde uitbraak van het virus en met alle onzekere gevolgen van dien, wordt weer even heel zichtbaar, dat Gods koninkrijk nog lang niet ten volle is doorgebroken. Ook al is het in Jezus en door de Geest nabij gekomen en is het inmiddels zich op allerlei plekken en manieren realiteit. Naast heil dat zichtbaar werd, is er nog heel veel onheil dat steeds weer de kop op steekt.

Dat laatste – het onheil – lijkt zich geregeld ook breder te maken dan het eerste. Het koninkrijk van God, hoe overweldigend ook als je er iets van meemaakt, blijft in deze wereld zoals het was in Jezus' dagen: het is verborgen ('het is in u', zei Jezus) en houdt iets onaanzienlijks (een kleine kudde te midden van de wolven en een kwestie van hoop tegen de verdrukking; zie o.a. Rom. 8:18 e.v.). Dit hoeft ons dan ook geen geestelijke minderwaardigheidscomplex te bezorgen. Want dit is de route in de bijbel, de route ook van Jezus die als Koning van dat Rijk sterft aan een kruis en die Hij als Opgestane met

ons in deze wereld gaat. In Openb. 12:13 e.v. wordt gesproken over de geestelijke strijd die nog steeds gaande is, nu de duivel weet dat hij verslagen is en geen tijd te verliezen heeft. Steeds zal hij de voortgang van Gods werk op aarde proberen te dwarsbomen en pogen gelovigen te verwarren.



Bij: De doop van Jezus & In de woestijn

Jezus werd gedoopt en start zijn werk in een uithoek van Israël, op een onooglijke plek in het toenmalige Romeinse Rijk. Zo werkt God blijkbaar. Dat is ontluisterend op het eerste gezicht. Bij nader inzien is het bemoedigend: God gaat zonder toeters en bellen te werk, Hij dient zich in en door het kleine aan, Hij laat zich niet groots gelden maar reikt mensen in hun nood een reddende hand. Zo komt het Koninkrijk nabij! Zo realiseert Christus stap voor stap Zijn zegenrijke heerschappij en krijgt Hij hart na hart genadig zeggenschap. Dit gebeurt tegelijk vaak in de confrontatie met de boze, die 'overste van deze wereld' heet. Daarom blijft Zijn verzoeking ook onze verzoeking, die zich ook vandaag in allerlei toonaard kan aandienen: Als U de Zoon van God bent, zeg dan tegen dit virus... of behoed ons dan voor deze crisis! Het verlangen naar zichtbare en overtuigende manifestaties van Christus steekt zomaar de kop op. Hoe gelovig dat ook lijkt, het kan zomaar een strik van de boze worden. Ook voor nu geldt Zijn antwoord: we leven niet bij manifestaties, maar in de ervaren moeite bij de beloften uit Gods mond. De actuele vraag is: wat betekent dat voor ons... juist nu!

Bij: Bekeer je & Omdenken

In ons drukke bestaan en de vaak niet te stuiten run naar 'meer, beter, hoger, verder' zijn we door het virus stilgezet. We zijn kwetsbaarder en het leven is onzekerder dan gedacht. Goed als dat tot bezinning leidt: waar zijn wij mee bezig? In die zin had

C.S. Lewis gelijk toen hij schreef dat 'het lijden kan werken als Gods megafoon' om ons wakker te schudden en ons bewust te maken van onze bestemming: leven uit en in Gods liefde! Juist een crisis als deze kan veel vragen oproepen bij mensen en onverwachte openingen geven om met elkaar in gesprek te gaan. Laten we ervoor waken anderen daarbij onder druk te zetten. Laten we liever getuigen zijn van de hoop, die ons te midden van zorgen en angsten moed geeft staande houdt (1 Petr. 3:15) 'Juist in deze crisis is er een hoofdrol voor hoop'

Als gelovigen worden wij vandaag eens te meer bepaald bij waar het in onze wandel met God op aankomt: met liefde en zorg om te zien naar ieder die dat juist nu nodig heeft. Zo worden we door de crisis opnieuw gericht op Christus, de bron voor al ons denken en doen! (Vgl. Rom. 12:1,2)



Gespreksvragen

Iemand zei: 'Ik probeer elke dag een paar druppels liefde, geduld, goedheid of goedheid toe te voegen aan de wereld om me heen, in de hoop dat Gods koninkrijk door mij dichterbij komt.' Hoe kun jij dat vandaag doen, thuis, in je (net)werk of in jouw omgeving?



Bij: In beweging

Juist in deze tijd wordt onze aandacht getrokken door de negatieve spiraal van gebeurtenissen die op ons afkomen. Het heeft veel impact op ons allemaal. Het is een gave om oog te hebben voor het goede dat er toch te zien is, als kleine signalen van het Koninkrijk.

Mooi lied voor deze tijd: Liedboek 2013, 598

Als alles duister is, ontsteek dan een lichtend vuur dat nooit meer dooft