

Gezocht: tweede predikant Rotterdam-Delfshaven [m, 0.8-1.0 fte]

De Pelgrimvaderskerk in Rotterdam-Delfshaven is op zoek naar een tweede predikant. We komen als beroepingscommissie graag in contact met geïnteresseerde kandidaten, of worden geïnteresseerd op kandidaten die bij onderstaand profiel passen.

Wie zijn wij?

De Pelgrimvaderskerk in Rotterdam-Delfshaven is een open en levendige stadsgemeente in historisch Delfshaven. Wij geloven dat het evangelie van Jezus Christus actueel is en proberen daar als geloofsgemeenschap handen en voeten aan te geven. We ontmoeten elkaar op zondag in en rond de kerkdiensten in de prachtige oude kerk, waar de gebeden van eeuwen hangen. Doordeweeks komen we samen in groepen op zoek naar zin, geloof en inspiratie voor het leven van alledag. Verder willen we een bijdrage leveren aan mensen om ons heen in de wijk Delfshaven en het geloof delen met mensen uit de netwerken waarin we leven.

Onze gemeente is een typische stadsgemeente, bestaande uit alle leeftijdsgroepen, met relatief veel (jonge) gezinnen, starters, singles, studenten, een groep oudere gemeenteleden en alles wat daartussen zit. We weten elkaar in de kern van ons geloof te vinden ook al loopt de uitingsvorm uiteen.

Wat ga je doen?

Als predikant werk je voor ongeveer de helft van de tijd in de gemeente en voor de helft van de tijd missionair. Je werkt hierbij intensief samen met onze vaste predikant ds. Arjan Markus.

Het werk in de gemeente betreft voor de tweede predikant:

- voorgaan in de diensten op zondag
- crisispastoraat
- toerusting van ambtsdragers en vrijwilligers
- toerusting van jeugd en ouders

Het missionaire werk gaat voor de tweede predikant om:

- het geven van introductiecursussen aan geloofszoekers (bijvoorbeeld alpha, bèta of andere vormen)
- het toerusten van gemeenteleden om in hun eigen netwerken (zoals collega's, burens, wijk, moslims, etc.) missionair aanwezig te zijn

De predikant die wij zoeken:

- weet zich door God geliefd, is bezield door geloof en neemt vol overtuiging zijn plek in binnen de Protestantse Kerk van Nederland
- heeft een toegankelijke, warme persoonlijkheid
- weet de boodschap van de Bijbel te verwoorden zodat die verstaanbaar is voor gelovigen en niet-gelovigen en inspireert tot geloof
- heeft affiniteit met jeugd en jongeren
- heeft visie voor christen- en kerk-zijn in onze seculiere samenleving en kan gemeenteleden inspireren missionair te zijn
- weet als verbindende bruggenbouwer talenten in de gemeente te herkennen en te mobiliseren en zoekt verbinding met de breedte van de kerk in Rotterdam

- wil wonen in Rotterdam

Wat bieden wij?

Als predikant kom je in dienst van de IZB en word je voorgedragen aan de generale synode voor benoeming voor werkzaamheden in onze gemeente. Het betreft een dienstverband bij de IZB voor onbepaalde tijd, waarbij de looptijd van de werkzaamheden in de Pelgrimvaderskerk voor 5 jaar gefinancierd zijn. Voortzetting van de werkzaamheden na deze periode in de Pelgrimvaderskerk zal onder andere afhangen van nieuwe financiering. De IZB biedt onder andere begeleiding voor de missionaire activiteiten die je uitvoert vanuit onze gemeente.

Qua salariering gaan we uit van de gangbare normen die binnen de PKN gelden. De Pelgrimvaderskerk zorgt - indien gewenst - voor passende huisvesting in de ruimere omgeving van de kerk en voor de gebruikelijke onkostenvergoedingen.

Een uitgebreide profielschets van de predikantsplaats, het beleidsplan en meer informatie over onze gemeente is op te vragen via de scribe van de beroepingscommissie: jurian.van.der.bijl@hotmail.com

Ook kun je telefonisch contact opnemen tot **dinsdag 8 februari 2022** met de voorzitter of scribe van de beroepingscommissie:

Nienke Bouw (telefoonnummer: 06 24 760 724)

Jurian van der Bijl (telefoonnummer: 06 42 367 685)