

**Intro & schriftlezing**

Goedemorgen, mijn naam is Jurek Woller en ik werk hier bij Noorderlicht in de Oranjekerk. Dit is een bijzonder moment voor mij, want het is mijn eerste preek ooit. En jullie hebben de bijzondere eer om daar bij te mogen zijn! Ik zie een aantal mensen die hier normaal niet zitten, waarvan ik vermoed heb dat ze speciaal voor dit moment gekomen zijn. Fijn dat je er bent!

Zoals het bij een eerste preek hoort, is hij redelijk autobiografisch. Het heeft veel te maken met mijn eigen levensverhaal.

We gaan kijken naar twee korte gelijkenissen uit het Matteüs-evangelie over het Koninkrijk van de Hemel, ook wel Koninkrijk van God genoemd. Een groot en complex thema. Er staat erg veel over in de Bijbel, vaak in de vorm van gelijkenissen. Wat is dat eigenlijk? Een gelijkenis. Jezus gebruikte het veel. Een gelijkenis is een manier om iets ingewikkelds uit te leggen, met behulp van dingen uit het dagelijks leven. Maar niet op zo'n manier, dat de betekenis er dik bovenop ligt. Nee, die betekenis zit er in verstopt, en je moet hard werken om er achter te komen wat de gelijkenis wil zeggen. Maar als je dat doet, en het lukt je, dan ontdek je iets heel bijzonders... Laten we lezen!

*Matteüs 13:44-46*

*<sup>44</sup>Het is met het koninkrijk van de hemel als met een schat die verborgen lag in een akker. Iemand vond hem en verborg hem opnieuw, en in zijn vreugde besloot hij alles te verkopen wat hij had en die akker te kopen.*

*<sup>45</sup>Ook is het met het koninkrijk van de hemel als met een koopman die op zoek was naar mooie parels. <sup>46</sup>Toen hij een uitzonderlijk waardevolle parel vond, besloot hij alles te verkopen wat hij had en die te kopen.*

**Preek**

Als kind was ik gefascineerd door piraten. Ruige, onaangepaste types die lekker hun eigen gang gaan, een avontuurlijk leven in een paradijselijke omgeving. Varen op een schip vól met kanonnen. En een zwarte vlag met een doodshoofd en daaronder twee botten of zwaarden. Indrukwekkend, zeker voor een 8 jarige.

Iedereen die piratenverhalen een beetje kent weet waar het om draait: het zoeken naar een schat. Het liefst een mysterieuze schat, verstopt op een onbewoond eiland. En zo gaat het in veel verhalen: ridders op zoek naar een schat, bewaakt door een draak. Of iets moderner: een bende die een enorme kluis probeert te kraken... Wij zijn gefascineerd door schatten.

En wat dacht je van gouden medailles op de Olympische Spelen? Of mensen die op zoek zijn naar dé grote liefde. Of op wereldreis gaan, op zoek naar... ja, wat eigenlijk? Misschien die ene, unieke, ultieme ervaring?

Heel veel mensen zijn dus op zoek naar een schat.

Maar wat is dat nou eigenlijk, een schat? Een échte schat. Het is 2 dingen tegelijk:

- Extreem waardevol
- Extreem zeldzaam

Denk er maar eens over na: er zijn genoeg hele waardevolle dingen, die je overal kunt vinden. Een fijn huis. Een mooie auto. Een goed pensioen.

En ook genoeg zeldzame dingen die niet zo waardevol zijn. Een reclamefolder van de Kruidvat uit 1991. Zeldzaam, maar “who cares?”

Maar als die twee dingen samen komen, dan heb je iets bijzonders. Een schat.

Waarom vinden we schatten zo boeiend?

Is het niet omdat we er zo graag zélf een zouden willen vinden?

Verlangen we, diep in ons hart, niet naar iets groots, iets heel waardevols, wat verschrikkelijk moeilijk te vinden is?

Misschien ben je druk bezig om die verlangens te bereiken.

Of misschien heb je opgegeven, besloten dat het een illusie is.

Of is het begraven onder allemaal alledaagse zorgen.

Maar als je eerlijk bent: was er niet ooit een tijd, vroeger, waar je nog wel zo’n verlangen had? En de hoop dat je het zou kunnen bereiken?

Hoe het ook zij, de tekst van vandaag mag je die hoop geven: het kan. Het kan echt!

Je kúnt krijgen wat je hart verlangt. Je kúnt je schat vinden.

Laten we dit onderzoeken. In 3 punten.

1. Wat is de échte schat?
2. Hoe vind je die schat?
3. Wat kost het je?

### **1. Iedereen heeft zijn eigen schat, maar God is de échte schat**

Nu hoor ik je denken: wacht eens even, ik heb nooit verlangd naar God!

Fair enough. Maar je verlangt vast wel ergens naar.

Als je dát maar zou krijgen, als je dát zou bereiken, dan... zou alles beter zijn.

Carrière maken. Een gelukkig gezin. Een eigen huis. Een mooi en gezond lichaam. De wereld ontdekken. Een stabiel inkomen. Mensen écht helpen...

En waaróm wil je dat?

Er is een speciale methode om moeilijke problemen op te lossen. En het is heel simpel. Je vraagt steeds “waarom?” Dus je hebt een probleem en vraagt: “waarom is dat zo?” Dan kom je op iets uit. En dan vraag je waarom dát zo is. En zo ga je een stuk of 5 keer door, en ben je bij de bron van het probleem gekomen.

Dus: waarom wil je carrière maken? Om jezelf te bewijzen? OK, en waarom wil je dat? Zodat je er mag zijn. OK, en waarom wil je dat? ... je snapt het wel.

Volgens de Franse wis- en natuurkundige en theoloog Blaise Pascal is er diep in ons een grote leegte, die we proberen te vullen met van alles en nog wat.  
En dat lukt maar niet.  
Nog meer geld. Nog een kind erbij. Nog verder reizen. Nog meer mindfulness.

Je kent vast zo'n verhaal van een beroemdheid die het helemaal heeft gemaakt en alleen maar méér leegte ervaart. Hoe kan dat? Omdat hij dacht dat dát zijn leegte zou vullen. Succes, roem. Maar het werkt niet...

Een heel boek in het oude testament van de Bijbel is aan dit onderwerp gewijd: Prediker. We jagen van alles na, staat er, maar uiteindelijk blijkt het steeds weer lucht en leegte te zijn, het kan ons niet te vervullen.  
Dus zoeken we door. Of we geven het op en worden depressief, of cynisch.

Hoe is die leegte in ons gekomen?  
Volgens Pascal was er ooit in de mens écht geluk, waarvan er nu alleen nog maar een spoortje over is. Een lege afdruk. Van God.  
De mens is God kwijtgeraakt. En daar hebben we zelf voor gekozen. En wees eens eerlijk. Ben je niet liever met jezelf bezig, dan met God?  
Ikzelf heb meestal wel die neiging.

Maar God wil je leegte opvullen. Wil je vervullen met diep geluk. En de enige die de oneindig grote leegte kán vullen is God zelf, want God is oneindig, en God is eeuwig en (God-zij-dank) God is volmaakt goed.

Extreem waardevol, extreem zeldzaam...  
God zélf en zijn Koninkrijk, is de grote schat waar we naar verlangen, ook al heb je daar misschien geen flauw benul van.

Wat is dat Koninkrijk van God nou eigenlijk? Het is iets heel gek.  
Niet een Koninkrijk zoals zo vaak in de oudheid (en soms ook in onze tijd) met een alleenheerser als koning, een tiran, die zich door iedereen laat dienen.  
En het is ook niet als het koninkrijk waarin wij nu leven, met als koning een soort vriendelijke mascotte.

Nee, de naam zegt het al. Het Koninkrijk van de hemel. Het is niet van deze wereld. Het is de wereld op zijn kop. Met een Koning, Jezus, die óns dient. Waar wie belangrijk wil zijn de rotklusjes opknapt, uit liefde.  
In de Bijbel staat er veel over, hoe het er aan toe gaat. Er gebeuren wonderen. Mensen genezen. Kansloze mensen worden groot gemaakt, outcasts horen er helemaal bij...

Ook h́ier en nu is dat Koninkrijk aanwezig, door het werk van de Heilige Geest. En waar dat zo is, worden dingen recht gezet.  
Mensen worden uit de goot gehaald en krijgen een 2<sup>e</sup> of 3<sup>e</sup> of 4<sup>e</sup> kans.  
Wonden uit het verleden, fysiek, psychisch, sociaal, worden genezen.  
Mensen worden bevrijd van duistere zaken. Zo is het bij mijzelf ook gegaan en bij heel veel andere mensen.

Het Koninkrijk is er dus al, maar dat is nog maar een voorproefje.

Aan het einde van de Bijbel – in het boek Openbaring - staat waar we op mogen hopen als dat Koninkrijk volledig doorgebroken is: een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Gods nieuwe wereld komt, en daar is geen ruimte meer voor de dood, voor rouw, voor pijn, voor lijden, voor verdriet. Nee, het is heel anders:

Hoe het precies zal zijn gaat ons verstand te boven, en daarom wordt er een beeld geschetst, een metafoor. Een prachtig beeld dat perfect aansluit bij thema van vandaag: we mogen leven in een stad, met straten van goud, muren van edelstenen en parels als stadspoorten. En God zelf is er aanwezig in al zijn heerlijkheid. We mogen leven in één grote schat!

Klinkt goed, toch? Maar hoe vind je die schat dan?

## **2. God laat zich vinden**

Je hoort mensen wel eens zeggen: áls God bestaat, waarom laat hij zich niet wat duidelijker zien? Een hele goede en terechte vraag.

Tja, waarom laat God zich niet duidelijker zien? Ik weet het niet. Maar de tekst van vandaag is er helder over: het is zo. Het Koninkrijk van God is, net als een schat, verborgen. God laat zich niet zomaar vatten, God dringt zich niet aan je op.

Het goede nieuws is: het ligt vlakbij je verborgen. De schat ligt immers verborgen in een akker, het meest alledaagse wat er is in een agrarische samenleving zoals in de tijd van Jezus. Die schat ligt dus verborgen bij jou om de hoek. In de supermarkt, een metrostation, op Instagram. Dus je hoeft écht niet in een ver land te zoeken, bovenop een berg, diep in een grot die bewaakt wordt door een draak. Of zoiets. Ergens anders zegt Jezus: “Het Koninkrijk van God is dichtbij, binnen je bereik.”

Blijft natuurlijk de vraag: OK, en hoé vind ik die schat dan? Dát zeggen ze er vaak niet bij met schatten. Misschien is die man uit de gelijkenis wel honderden keren over die akker gelopen, voordat hij die schat zag. Waarschijnlijk was hij helemaal niet op zoek naar een schat. Waarom zou je in een akker gaan schatzoeken?

Blijkbaar is God zo. Nee, God dringt zich niet aan je op, zoals irritante reclame waar je niet omheen kunt. Maar kan hij zich wel opééns bekend maken, op een moment dat je het niet verwacht. Zo staat het in deze tekst, én zo hebben veel mensen het meegemaakt in hun leven. Dat je in de Bijbel leest en opééns beseft: dit is écht. Of een bijzondere aanwezigheid voelt, zó vol vrede... Of een droom, een visioen of iemand die iets tegen je zegt, waardoor het kwartje valt... Voor iedereen is het anders.

Maar je hoeft niet te wachten tot je opeens op Gods wereld stuit.

Je mag aan de slag, zoals de koopman met de parels. Die was actief op zoek naar mooie parels. Hij was al een tijd op zoek. En opeens vond hij het: een parel die zo uitzonderlijk mooi was, dat de rest erbij verbleekte.

Je mag dus gericht zoeken.

- Zoeken naar waarheid. Hoe zit het nou echt?
- Zoeken naar zin in je leven, wat doet er écht toe?
- Zoeken naar wat je diepste verlangens vervult.

En je zult parels tegenkomen. Mooie ideeën, momenten. En je mag hopen dat als je stug door blijft zoeken, je opeens stuit op Gods koninkrijk. En daarmee op God zelf.

Zo heb ik het zelf ook meegemaakt. Ik ben lang op zoek geweest. Naar waarheid. Hoe zit het écht? Van alles heb ik geprobeerd. Ik ben dingen tegengekomen die heel mooi leken, maar vaak ook tegenvielen. Tot ik op die grote schat stuitte.

De belofte is dat als je oprecht zoekt, je ook zúlt vinden.

Eerder in Matteus zegt Jezus:

“Vraag en er zal je gegeven worden,  
zoek en je zult vinden,  
klop en er zal voor je worden opengedaan.”

Dus ga zoeken!

... en dán kun je dus vinden wat je hart verlangt... Maar het kost het je wel iets:

### **3. Het kost je alles, je hele hart**

Er staat niet dat die man de schat in de akker vindt, hem opraapt en meeneemt naar huis. Nee, hij verstopt hem weer en verkoopt álles wat hij heeft om die akker te kopen. Hij doet álles wat hij kan om maar zeker te zijn dat hij die schat zal krijgen.

En het bizarre is: hij doet het vol vreugde. Hij is dolblij!  
Stel je voor! Dat je vol blijdschap al je spullen verkoopt, je baan opzegt, je doelen aan de kant schuift, je zekerheden opgeeft...

Dat is blijkbaar wat er gebeurt, als we God tegenkomen en zien hoe hij echt is. Dan gebeurt er iets met ons. En kiezen we er zélf voor alles voor hem aan de kant te zetten of een treetje lager op de prioriteitenladder.

Klinkt best radicaal, toch? Oncomfortabel. Dwaas.

Toch is het niet zo'n gek idee. Denk maar eens na: Je kent vast wel iemand die al heel lang op zoek was naar een geliefde, en toen ze die vond, haar hele leven omgooide. Misschien wel verhuisde naar een verre, onbekende stad?

Als je merkt dat die diepe leegte éindelijk gevuld wordt, zet je je hart wagenwijd open. Laat God het maar vullen, eindelijk. En al die andere kleine dingetjes waarmee je het wilde vullen, die doen er dan een stuk minder toe.

En zo kost het je dus alles wat je hebt. En is dat een koopje!

Je mag je hart geven aan God en weten dat het in goede handen is. Bij een God die je zó liefheeft, dat het hem – in Jezus – zijn eigen leven heeft gekost. Zó groot is zijn hart voor jou en voor mij.

En hij verlangt er naar om in ons hart te komen wonen. In de brief aan de Efeziërs staat het volgende:

“Moge hij – dat is God de Vader - vanuit zijn rijke luister uw innerlijke wezen kracht en sterkte schenken door zijn Geest, zodat door uw geloof Christus kan gaan wonen in uw hart, en u geworteld en gegrondvest blijft in de liefde.”

God wil wonen in ons hart...

OK. Wat moeten we nu – concreet - doen?

Dat hangt er van af waar jij staat. De tekst kan daarbij helpen.

Misschien vraag je je nu al 20 minuten af: waar hééft hij het over?

Verlangens... een schat... het zegt me helemaal niks.

In dat geval wil ik je uitdagen: word wakker! Er ís een schat. Ga zoeken.

Misschien ben je wel tevreden met de schat die je zoekt. Gezelligheid. Zekerheid.

Presteren. Mensen helpen. Je imago...

Ook dan wil ik je uitdagen: is dat écht alles? Weet je het zeker? Heb je ooit aan God gedacht? Dat die misschien ook écht bestaat en iets met jou wil?

Misschien wíl je wel zoeken naar dat Koninkrijk van God, dolgraag zelf, maar je weet niet waar. In dat geval wil ik je zeggen: maak je geen zorgen, je hoeft niet ver te zoeken, het is in akker, het is vlakbij.

Er is de belofte dat als je oprecht zoekt, je ook zult vinden. Lees in de Bijbel, of een boek over de Bijbel. Ga eens vaker bidden. Sluit je aan bij een kring. Vraag de mensen om je heen om hulp. Houd vol.

Misschien heb je ooit iets van die schat, van God gezien. Misschien noem je jezelf al jaren “Christen”. En is er toch niet veel veranderd in je leven. Misschien ligt die schat onder een dikke laag stof. Dan wil ik tegen je zeggen: kijk nou eens goed!

Verwonder je er over dat Koninkrijk, hoe het er aan toe gaat. De wereld op zijn kop.

Liefde regeert. Kijk naar de Koning Jezus, die zijn eigen leven heeft gegeven uit liefde.

Kijk naar het vooruitzicht: eeuwig leven in een perfecte wereld, samen met God.

En kijk naar je eigen hart: staat het wel open? Of het is dicht, of op een heel klein kiertje?

Misschien is het, vandaag, hier en nu, tijd de stap te zetten om je hart open te zetten voor God. Om Jezus uit te nodigen in jouw hart.

Als je dat doet, dan zal die leegte in je hart gevuld worden.

En in je vreugde zullen dingen op hun plek vallen.

Dan hoef je je niet meer te bewijzen met je uiterlijk of prestaties.

Dan zijn je kinderen er gewoon om lief te hebben, niet om je bestaan te rechtvaardigen.

Dan zijn spullen en geld niet zo belangrijk meer en geef je het zo weg als iemand het beter kan gebruiken.

En kan het zijn, zoals ik heb meegemaakt, dat je je zorgvuldig opgebouwde carrière overboord gooit om ergens anders mensen te dienen.

En het kan natuurlijk ook dat je die schat al hebt.  
In dat geval wil ik je zeggen: geniet ervan! Elke dag weer. Koester het.  
En ontdek steeds weer nieuwe mooie dingen. Er is zó veel moois te ontdekken!  
En dat mag je doen, voor eeuwig. Je mag voor eeuwig genieten van God en zijn Koninkrijk.  
En hou die schat niet voor jezelf, dat is zonde, maar deel hem met anderen.  
Want dan is de vreugde compleet.

Tot slot nog dit.  
Ik zei eerder: Je kunt krijgen wat je hart verlangt...  
Maar het is nog beter: je krijgt nog veel meer!

Die andere dingen, waarmee je ooit probeerde de leegte te vullen, die krijg je er gewoon bij. Die kleine schatten en parels, eten drinken, kleren, een huis, werk...

Ergens anders in Matteüs zegt Jezus:  
“Zoek liever eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid, dan zullen al die andere dingen je erbij gegeven worden.”

God wil je álles geven wat je nodig hebt.  
Ik hoop van harte dat je het aanneemt.

Amen.