

# Persoonlijk

## BINNENKOMEN

Het goede nieuws van Gods liefde is voor ieder (mens) persoonlijk. Misschien kun je jezelf specifieke momenten herinneren waarop iemand tot je sprak over Gods liefde en het was alsof je persoonlijk werd aangesproken. Als dat zo is, dank God voor zulke momenten. Zo niet, wees dan niet verontrust; de Heer kent je en is er voor je. Bid dat God weer persoonlijk tot je komt.

## LUISTEREN

*En plotseling kwam er uit de hemel een geluid als van een geweldige windvlaag en dat vervulde heel het huis waar zij zaten. En aan hen werden tongen als van vuur gezien, die zich verdeelden, en het zat op ieder van hen. [Handelingen 2:2-3]*

Bij het vertellen van het verhaal van Pinksteren zien we dat de Heilige Geest wordt uitgestort op de gemeenschap - allen die in de bovenzaal zijn - maar dat de tongen van vuur zichtbaar zijn op iedere persoon apart.

De Heilige Geest is een gave voor allen. Maar Hij wordt echt persoonlijk aan mensen gegeven. En Hij wordt aan ieder apart gegeven, opdat zij op hun beurt boodschappers kunnen zijn van het goede nieuws aan anderen. Wat betekent het voor jou dat jouw ontvangen van de Geest anders is dan die van iemand anders? En dat jij in staat wordt gesteld om op een specifieke manier te spreken tot bepaalde personen?

## ANTWOORDEN

Overdenk het gewicht van deze verantwoordelijkheid - door de Heer aan je gegeven - en bedenk dat je in de krachtige aanwezigheid van de gave van Zijn Geest alles bezit wat je nodig hebt. Hoe zou jouw volgende ontmoeting met je vijf personen een afhankelijkheid kunnen tonen van de God die spreekt door jou?

## BIDDEN

Kom Heilige Geest, geef stem aan ons getuigenis, zodat we het goede nieuws kunnen spreken in woorden die mensen om ons heen kunnen begrijpen.

*Daal neer, goddelijke liefde  
Zoekt Gij deze ziel van mij  
En bezoek haar met Uw eigen vurige gloed  
O Trooster, kom nader  
Verschijn in mijn hart  
En ontsteek Uw heilige vlam.*

[Bianco da Siena]