

Wind

BINNENKOMEN

Als je kunt, kijk dan eens naar buiten en bekijk het patroon van de wind. Denk eens na over het mysterieuze van de wind; waar hij vandaan komt en de verschillen in kracht.

LUISTEREN

De wind waait waarheen hij wil en u hoort zijn geluid, maar u weet niet waar hij vandaan komt en waar hij heen gaat; zo is het met iedereen die uit de Geest geboren is. [Johannes 3:8]

Het beeld van de Heilige Geest als wind kan verontrustend zijn. Want wie kan de wind besturen? Wie kan het patroon of de koers van de wind voorspellen?

Toch vraag ik me af of dit voor ons de boodschap van dit beeld is- het benadrukt hoe het werk van de Geest buitenom ons gaat en het benadrukt hoe God degene is die de Geest in gang zet. De beste plaats is altijd in het pad van de Heilige Geest. Ik herinner me een interview met een vrouw die de wereld rond was gereisd in haar eentje. Ze werd gevraagd naar de meest angstaanjagende momenten van stormen en stormwinden. Haar antwoord was dat die momenten niet het ergste waren. De meest beangstigende momenten waren er als er geen wind en daardoor dagenlang geen beweging was.

ANTWOORDEN

We hebben de wind van de Geest nodig om te waaien. Bid dat God ervoor kiest zijn sterke Geest naar ons te sturen, en in het bijzonder naar de vijf waar je voor bidt.

BIDDEN

Kom Heilige Geest, blaas op ons en laat ons in beweging komen door de kracht van Uw aanwezigheid.

*Neem, Heer, en ontvang al mijn wijsheid,
mijn geheugen, mijn verstand,
en mijn hele wil,
Alles wat ik heb en en mijn bezit noem.
U hebt alles aan mij gegeven.
Aan U, Heer, geef ik het terug.
Alles is van U, doe ermee wat U wilt.
Geef mij alleen Uw liefde en Uw genade,
dat is genoeg voor mij.*

[Ignatius van Loyola]