

Twee uitdagende jaren

Gemis en frustratie, eenzaamheid en onmacht. Maar ook ontdekking van nieuwe mogelijkheden. Redactieleden Kees van den Berg en Sybrand van Dijk vroegen naar kerkelijke initiatieven via Facebook. Creatief, innovatief en trouw kenmerken de antwoorden.

Kees van den Berg en Sybrand van Dijk

Hamsterbiecht

Vanaf 16 maart 2020 kon je je gehamsterde boodschappen komen opbiechten. Wij brachten ze naar de voedselbank.

Robert Stigter, predikant Kerk Delfgauw (Protestantse Gemeente Pijnacker en Delfgauw).

Veni creator spiritus.

Kom Schepper Geest. Een eigenschap van God die we in de Bijbel leren kennen, is creativiteit. God is een creatieve Geest, de schepper van hemel en aarde. De kerk in Delfgauw, tussen Delft en Pijnacker, hoopt ook een plek te zijn van creativiteit en innovatie. Met name jonge mensen hebben in de kerk ruimte nodig voor nieuwe manieren om de ontmoeting met God en elkaar vorm te geven. Tijdens de lockdown kwamen er verschillende initiatieven tot stand, zoals:

Werkvormen voor kinderen en tieners

Hoe kinderen en tieners bij de kerk te houden als alles alleen digitaal kan? Vanaf januari 2020 werden gemeenteleden door middel van toneelvormen, participatie via Voxvote op de telefoon of interviews met bekende bijbelse figuren meer betrokken bij de dienst. We zijn deze alle-leeftijden-kerkdiensten blijven doen (oké, ook omdat we te weinig kinderkerk-leiders hebben).

Sleen in Drenthe is een warme gemeenschap: hecht, trouw. Trouw is een mooi woord maar als de kerken in Nederland op een gegeven moment moeten sluiten, dan wel de diensten anders moeten vormgeven, dan wordt het wel een uitdaging hoe 'trouw' wordt ingevuld.

Jitse Scheffer, predikant Protestantse Gemeente Sleen

Kinderkerk in de speeltuin

Als de kinderen niet in de kerk bij elkaar konden komen, en het was een beetje goed weer, dan hielden we kinderkerk in diverse speeltuintjes in Delfgauw. Ook de tieners gingen dan lekker naar buiten.



Onder de toren

Met Palmzondag hebben we geen grote kindernevendienst meer in Sleen. Maar in 2020 zetten we onder de toren van de oude Dorpskerk alles klaar voor wie wilde meedoen om een mooie palmpaasstok te maken. Verrassend was dat 35 kinderen zich opgaven. Voor ons is dat een heel groot aantal. We vroegen alle kinderen een foto van zichzelf met hun versierde stok. Deze hingen we in de kerk.



Hartengroet

Voortdurend zochten we hoe we contact konden houden. We zetten in de Dorpskerk een groot hart en vroegen Sleners om elkaar een kaart te sturen: een hart onder de riem, een hartengroet. Alle honderd kaarten die gestuurd werden, kregen er een plekje op. Op de kaarten stond vaak hoezeer men de kerk miste. Sleen is trouw in meerdere opzichten, ook in kerkgang.

Anneke Klavers, kerkelijk werker Protestantse Gemeente Zuidland

In Zuidland op het eiland Voorne-Putten is aan het begin van de coronatijd een online vrouwengespreksgroep gestart die nog steeds groeit. Een van onze gemeenteleden miste de contacten binnen de gemeente en samen met een ander gemeentelid en ondergetekende zijn we de gespreksgroep begonnen. We komen op dit moment nog maandelijks bij elkaar. Online.

Contact bij de voordeur

Iedere bijeenkomst wordt door een paar deelnemers voorbereid en de thema's lopen uiteen. Voor iedere bijeenkomst wordt een klein cadeautje gekocht of gemaakt en langsgebracht bij de deelnemers. Zo is er ook – kort – contact bij de voordeur. Het vergroot de betrokkenheid.

Sing-in

In de zomer hebben we een aantal fysieke bijeenkomsten gehad: een maaltijdverkoop voor het goede doel, een puzzelwandtocht, een kampvuuravond, bibliobeeld, een sing-in na de dienst. Uit deze groep zijn andere activiteiten ontstaan, zoals een gebedsgroep. Er is ook een 'klets-app' waarin van alles gedeeld kan worden, lief en leed. Het is een mooie groep die duidelijk in een behoefte voorziet. De groep heeft september vorig jaar ook een kerkdienst voorbereid.

Veertigdagenkalender

Toen de veertigdagentijd van 2021 aanbrak, maakten we in de kerk een meditatiemuur. Veertig gemeenteleden waren gevraagd een bijdrage te leveren voor een veertigdagenkalender. Wie wil kon deze weken binnenlopen, de teksten lezen, mediteren, terwijl zacht cd-muziek draaide: het paasoratorium van Marijke de Bruijne: *Als de graankorrel sterft*.

Kruisweg in het dorp

In de stille week kon in de kerk een expositie bekeken worden met tafereelen die gebaseerd zijn op het lijdensverhaal. De 'kruiswegstaties' waren geschilderd door gemeenteleden onder leiding van Jan van Lenthe. De staties werden gesitueerd in ons dorp, gemeenteleden waren figuranten. Deze verrassende interpretatie van de navolging van Jezus liet mensen stilstaan bij vragen als: waar raakt lijden mij, wil ik deelgenoot zijn? De teksten bij de aquarellen zijn gelezen in de viering op Goede Vrijdag.



Pilatus wast zijn handen in onschuld bij de dorpspomp

De Koningkerk in Voorburg is gezegend met een kerktuin. Door corona zijn we die volop gaan gebruiken als een veilige ontmoetingsplek. Letterlijk kerk naar buiten: zomerterras, praatje over de heg en een kerststal.

Jan van der Wolf, predikant Protestantse Wijkgemeente De Open Hof te Voorburg.

Hou vol, neem een oliebol

Op oudjaarsdag bakten we oliebolletjes. Met de slogan 'Hou vol, neem een oliebol' konden gemeenteleden oliebolletjes komen eten. Maar zij niet alleen. Ook buurtgenoten en mensen komend van de tramhalte werden getraakteerd op een oliebol. Het leverde mooie gesprekjes op. Zo gaat de kerktuin steeds meer functioneren als brug naar de buurt.