

Geen geheim is voor u verborgen

Heer onze God,
Een oud gebed zegt dat geen geheim voor u verborgen is
Voor uw aangezicht staan we stil bij die oude woorden
We proberen tot ons door te laten dringen wat ermee gezegd wil zijn
We laten ze aan het oog van onze geest voorbij gaan

De geheimen die te pijnlijk zijn om uit te spreken
die te schaamtevol zijn om te erkennen
die te zwaar zijn om te dragen
De mislukkingen die we niet ongedaan kunnen maken
De relaties die we niet kunnen herstellen
Het zwijgen dat ons eenzaam maakt
En de kleren waarmee wij onze schamelheid bedekken
U kent onze grote en onze kleine zonden
Geen geheim is voor u verborgen

U doorziet het web van leugens dat we spinnen
Om maar niet door de mand te vallen
U alleen weet hoezeer wij onszelf en elkaar
Voor de gek kunnen houden
We hoeven in uw aanwezigheid niet te doen alsof
We hoeven voor u niets te verbergen of te ontkennen
Want de kracht van uw kennen
Is groter dan de kracht van onze geheimen
U ontrafelt het web van onze leugens
En stelt ons in het licht van uw waarheid

En het wonder is dat u zich niet afwendt
U weet alles en komt ons tegemoet met genade en vrede
U breekt de gevangenis waarin wij gevangen zijn open
U erbarmt zich over onze schamelheid met liefde
Onze eenzaamheid breekt stuk op vriendelijke ogen
Onze last wordt verlicht door uw ontstellende geduld

Geen geheim is voor uw verborgen
Wij danken u dat het zo is en niet anders
Uw licht schijnt in ons midden
Om de duisternis te verdrijven
En in uw nabijheid leren wij wat waarheid is
En de waarheid zal ons vrijmaken
Om waarachtig te zijn
Om lief te hebben
U te prijzen
En nieuw te leven
Door Christus onze Heer
Amen

Zuiver de overleggingen van ons hart

Almachtige en barmhartige God
Een oud gebed leert ons te bidden
Om de zuivering van onze gedachten
Blijkbaar is dat nodig in de ontmoeting met u
Dat onze gedachten gezuiverd worden

Onze gedachten zijn als een wiel
Dat altijd blijft draaien
Ons hoofd is een fabriek
Die nooit tot stilstand komt
Ons hoofd is even druk als ons leven
Het is een grote werveling
Aan herinneringen en verwachtingen

Wij bidden u daarom
Zuiver ons gedachten
Laat de stofwolken neerdalen
Maak troebel water helder
Wij bidden u om concentratie
Om gerichte gedachten
Om ruimte in ons hoofd
En in ons hart
Voor andere gedachten
Dan die van onszelf
Gedachten die hoger zijn
Dan die van ons

Wij vertrouwen u daarom alles toe
Wat in ons omgaat
De hoop die geen waarheid werd
De wonden die niet genezen
De schuld die niet vergeven is
De kloven die zich niet laten overbruggen
Het verdriet dat ons is aangedaan
Het vertrouwen op eigen mogelijkheden
En ook het wanhopen daaraan
Wij vertrouwen het allemaal aan u toe

Bevrijd ons van gedachten
Die ons al veel te lang
En veel te vaak hebben bezig gehouden
Breng de werveling in ons hoofd tot rust
Zuiver onze gedachten
Door het werk van uw geest
Scheep helder zicht
Maak ruimte voor uzelf
Schenk ons de vreugde van uw nabijheid
Door Christus onze Heer
Amen

Gebeden van Walter Brueggemann